

Zaterdag 3 November 2018  
Nieuwe ledendag SP  
Tweede kamer, Den Haag.

Zaterdag ochtend om 10 uur werden we ontvangen in de 2<sup>e</sup> kamer. We moesten eerst door de detectie poortjes om verder te gaan naar de Statenpassage. Nadat we de beveiligingspoortjes waren gepasseerd kregen we een gekleurd bandje om, die van ons was groen. Meteen zagen we veel drukte, iedereen had erg veel zin in deze dag. We werden ontvangen met koffie en thee en er was muzikale begeleiding van Spic 'n Span. Deze band zal door de dag heen meerdere keren optreden, zowel vanaf de roltrap, door de gang als ook op het podium.



We kwamen dichterbij 11 uur en Marcellino Bogers betrad het podium. Hij heette ons allen welkom en gaf aan dat deze dag ons een inkijk gaf in Politiek Den Haag. Daarna gaf hij het woord aan partijvoorzitter Ron Meyer.

Ron Meyer heette ons alle welkom. Hij begon zijn betoog dat we als SP'ers ook op zaterdag ochtend actief zijn. Normaal om deze tijd gaf Ron aan gingen we langs de deuren om in de wijken/buurtten de informatie op te halen wat speelt in je stad/dorp. Nu gaf hij aan dat we hier niet alleen maar zijn voor de oe's en aa's. Ook deze dag zou een leerzame dag zijn. Want: Het is tijd voor rechtvaardigheid.



Hij liet zijn woede horen over hoe Rutte als marionet van de multinationals ingezet wordt. Hoe ziekenhuizen om kunnen vallen, failliet kunnen gaan! Dat zou toch onmogelijk moeten zijn! Winst boven de zorg voor mensen. Patiënten die geopereerd moesten worden, moesten maar op zoek naar een ander ziekenhuis. Dit kan toch niet anno 2018! Daarom is het tijd voor rechtvaardigheid! Hij vroeg aan iedereen in de welkomsthal de persoon links of rechts naast je een hand te geven. Niet de persoon die je al kent, maar een voor jou nog onbekende. Dit werd met gelach ontvangen en uitgevoerd. Ron voegde hieraan toe dat je door kennis te maken je je netwerk kunt uitbreiden. Samen pak je immers problemen aan en samen kun je deze informatie ophalen in de wijken. Ook had hij het over je collega of je morrende oom die wel tegen Rutte is maar zich niet bij een partij heeft geschaard. Maak deze mensen "Vrienden van Rechtvaardigheid". Zodat ze kennis kunnen maken met de partij en samen kunnen strijden tegen Rutte maar vooral voor de samenleving.

Na deze inspirerende toespraak kwam Marcellino nog even aan het woord om uit te leggen waar de gekleurde bandjes die we eerder ontvingen hadden voor diende. We werden in groepen opgedeeld, ieder met zijn eigen gekleurde tomaat! Dit zorgde voor enige hilariteit maar nadat we ons allemaal verzameld hadden bij de kamermedewerkers van de SP konden we dan aan onze rondleiding beginnen.

We volgden onze groene tomaat, ja ook de SP is groen, en werden door het labyrint van gangen en roltrappen geleid naar onze eerste locatie. De plenaire zaal, waar we werden ontvangen door Michiel van Nispen (woordvoerder justitie en sport) en Mahir Alkaya (woordvoerder economische zaken, industriepolitiek/innovatie).



We mochten plaatsnemen op de zetels van de SP, helemaal links van de zaal (vanuit de voorzitter gezien). Nadat iedereen zijn/haar plek gevonden had kon de presentatie beginnen.

Michiel en Mahir vertelden ons dat de Tweede Kamer sinds april 1992 in deze zaal de plenaire vergaderingen houdt. Eerder werden de vergadering in de nu oude zaal gehouden. Architect Pi de Bruijn wilde het Nederlandse landschap naar de zaal toebrengen. De stoelen hebben de vorm van een tulp, het tapijt is groen als gras en het plafond heeft de blauwgrijze kleur van de Nederlandse lucht. De zaal moest ook iets van een theater hebben. Vandaar dat de stoelen zijn opgesteld in de halfronde vorm van een Romeins-Grieks theater. De roodpaarse wandpanelen met zeventien lagen olieverf van Rudi van de Wint onderstrepen het theatrale karakter.



Hierna was er ruimte om vragen te stellen aan beide SP medewerkers. Michiel ging op de voorzitters stoel zitten en gaf aan dat er via de voorzitter gesproken dient te worden. Wanneer iemand een vraag wilde stellen telde het recht van de eerste, de eerste aan de interruptie microfoon mocht een vraag stellen. Je moest het knopje inhouden om te spreken of op het voetpedaal gaan staan zodat de microfoon geactiveerd werd. Een aantal luchtige vragen werden gesteld en beantwoord. Dit gaf een klein inkijkje hoe het in de politiek gaat. Daarna vervolgde we onze rondleiding.



We liepen de plenaire zaal uit en kwamen toen in de wandelgangen rond de plenaire zaal terecht. Hier werd verteld dat de pers/journalisten graag gebruik maken van deze ruimte om verslag te doen. De roltrappen die we aan het einde van deze gang zagen worden hier vaak voor gebruikt als achtergrond. Ook in de ruimte vlak na de plenaire zaal worden wel eens roddels verspreid. Even een klein tikje en hee heb je dit al gehoord! Je hebt het niet van mij! En ineens gaat er iets leven op het horen zeggen van anderen.

We vervolgde onze rondleiding naar de oude vergaderzaal. Wederom door een labyrint van gangen en roltrappen kwamen we aan in de oude zaal. Hier werden we ontvangen door Maarten Hijink (woordvoerder zorg). Hij begon zijn uitleg over de zaal, die in 1777 gebouwd was als balzaal van het nieuwe paleis van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau. Deze zaal is in 1992 gerenoveerd. De zaal is in oorspronkelijke staat teruggebracht, maar er zijn moderne elementen aan toegevoegd, zoals de kroonluchters en een tapijt in vele kleuren. Deze kunstwerken zijn ontworpen door Jan van den Dobbelsesteen.



De oude zaal is vooral bekend als de vergaderzaal van de Tweede kamer, met de groene bankjes en dikke groene gordijnen waarachter met een sigaar of sigaret zaken nog eens rustig besproken werden. Deze groene bankjes zijn echter later vernietigd. Dit omdat een klein groepje assistenten uit de VVD-fractie van Ed Nijpels dacht een leuke schnabbel te hebben gevonden bij de Playboy. Zij poseerde halfnaakt op de groene bankjes. Daardoor is besloten dat deze banken (ook vanwege de logo's) vernietigt moesten worden.

We vervolgde onze rondleiding naar de Handelingenkamer. Er stonden enorm veel boeken. Hier werd door SP medewerkers uitgelegd dat alles wat in de tweede kamer gezegd werd, genoteerd werd in boeken. Dit gebeurde van 1815 tot 2001. In deze oude bibliotheek van het voormalig ministerie van Justitie, daarom ook de naam Handelingenkamer. De zaal is 13,5 meter lang, 6 meter breed en 9 meter hoog. Er is ruimte voor 30.000 boeken. Alle boeken zijn inmiddels gedigitaliseerd. Vaak worden hier nog uitspraken opgezocht, wat heeft een partij bijvoorbeeld in de coalitie gezegd over een bepaald onderwerp, en wat zeggen ze nu in de oppositie? Ook zijn de verslagen gekuist. Grove woorden werden herschreven en later bijgehouden in het zwarte boekje. Bijvoorbeeld de uitspraak van Agnes Kant: "lulkoeken". Dit werd als "nulkoeken" in de boeken geschreven, maar in het zwarte boekje wel als "lulkoeken" genoteerd. Nu gebeurt dat niet meer omdat alles digitaal gaat en live te volgen is. Uitspraken blijven zoals ze zijn.



Na deze zaal was het tijd voor de lunch. Wederom werden we van vrolijke muziek voorzien. Nu door De Regahs. (reigers op zijn Haags).

Hierna was het weer tijd om de rondleiding te vervolgen. We volgden weer trouw onze groene tomaat. Nu gingen we naar een van de commissiekamers van de tweede kamer. Hier werden we ontvangen door Ron Meyer (partijvoorzitter SP) en Sandra Beckerman (woordvoerder wonen, buurten en leefbaarheid, krimp energie en gevolgen gaswinning). Ook was ROOD-voorzitter Lisa de Leeuw aanwezig.

Ron Meyer begon zijn betoog over het thema, Tijd voor Rechtvaardigheid! De ongelijkheid die door de marktwerking is opgelopen. Het vermogen dat bedrijven ontwikkeld hebben ten opzichte van de medewerkers. Hier werd duidelijk dat bedrijven enorme winsten hebben gemaakt de laatste 10 jaar, daar waar medewerkers en inwoners van Nederland niet of nauwelijks meegegroeid zijn. De bedrijven claimen dat zij investeren in technologie, echter blijkt dat bijna niet zo te zijn. Oppotten van geld en dus macht is aan de orde en Nederland met marionet Rutte laat dit gebeuren. Daarom tijd voor rechtvaardigheid. Winsten moeten weer eerlijk verdeeld worden. Salarissen omhoog zodat iedereen kan mee profiteren van de groeiende economie. Dit waren enkele voorbeelden die Ron Meyer presenteerde.





Nu kwam Sandra Beckerman aan het woord.

Ze sprak meteen over de gaswinning in Groningen. Haar Groningen! Ze gaf aan dat de staat en Shell 300 miljard euro heeft verdiend aan de gaswinning in Groningen. En dat er nu nog 12 miljard per jaar bijkomt. “De Groningers hebben NIETS hiervoor teruggekregen. Zij vragen zich ook af of ze wel bij Nederland horen. Huizen verzakken, worden onbewoonbaar verklaard of hebben een enorme waardedaling door scheuren in de muren. De gedupeerden staan nu dus letterlijk in de kou! Groningers raken hierdoor dubbel ontheemd: ze zijn hun thuis kwijt door de aardbevingen en ze worden door hun eigen overheid in de steek gelaten. Groningen heeft nooit iets cadeau gekregen. Steeds moesten we het gevecht aan met de gasgiganten. Steeds moeten we knokken tegen de Haagse vernielzucht en onverschilligheid. In dat gevecht loopt de SP voorop. Wij weten dat er een toekomst is zonder de NAM en dat de gaswinning fors omlaag moet. Ik ben er trots op dat ik samen met andere Groningers een vuist heb gemaakt tegen de machtsmisbruikers. We organiseren ons en boeken overwinningen. Georganiseerd onrecht bestrijden we met georganiseerde strijd”.



Nadat enkele vragen waren gesteld kwam Lisa de Leeuw aan het woord.

Zij begon haar betoog over het schuldenstelsel. “In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft. Er kwam een schuldenstelsel voor in de plaats, met allerlei mooie beloftes aan studenten. Geen van die beloftes is nagekomen. Een torenhoge studieschuld, onbetaalbare woningen en onzekere flexcontracten. Dat is waar jongeren van nu hun toekomst op moeten bouwen. Dit pikken we niet langer en daarom gaan we 24 November met zijn allen de straat op voor goed en toegankelijk onderwijs! Jongeren van nu zijn een schuldengeneratie. De zekerheden die voor de vorige generatie vanzelfsprekend waren, hebben zij zelf niet meer. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de generatie dertigers van nu het slechter dan hun ouders. Op onzekerheid kun je geen toekomst bouwen. Jongeren worden gedwongen elkaar als concurrenten te zien op elk onderdeel in hun leven. Daar moet een einde aan komen. Wij moeten de handen ineen slaan en het geld halen waar het zit.” Ze gaf aan zelf een studieschuld te hebben opgebouwd van 38.000 euro. Tijdens haar studie durfde ze niet in te loggen om te kijken hoe haar schulden opliepen. Wetende dat een baan om dit terug te verdienen niet voor het oprapen ligt. “Wat doet dit stelsel nu? Je moet de keuze gaan maken, wel doorstuderen en nog meer schulden opbouwen. Of toch maar gaan werken. Heb ik inkomen genoeg uit flexcontract om nog een studie te kunnen volgen of worden daardoor mijn schulden te hoog en onbetaalbaar?” Met passie stond Lisa ons te woord en sloot af met: “Wij eisen een einde aan de schuldengeneratie, een einde aan het schuldenstelsel. Op naar een basisbeurs voor iedere student, op naar een toekomst voor de jongeren van nu!”



De rondleiding was nu ten einde en we mochten weer naar beneden naar de statenpassage, hier werden we weer verwacht voor het podium waar Lilian Marijnissen een toespraak ging houden.

Lilian Marijnissen begon haar toespraak dat ze zich nu voor het eerst echt thuis voelde in de Tweede Kamer. Zoveel eensgezinden om haar heen voelde goed. Het is tijd voor rechtvaardigheid gaf ze aan. "We hebben allemaal gezien wat er recent gebeurd is. Een ziekenhuis is failliet gegaan. Geld boven mensen. Hoe kan dat! Hoe is dat toch mogelijk! Patiënten die op een operatie zaten te wachten moesten plots naar huis."

Ook begon ze over de dividendbelasting. "Maanden hebben we gedebatteerd om het NIET afschaffen van deze belasting. Maar Rutte voelde het tot in zijn vezels dat dit absoluut moest gebeuren. Maar nadat er een sms'je naar Rutte was verzonden door Unilever dat ze toch niet naar Rotterdam kwamen met hun hoofdkantoor, kon de maatregel ineens wel van tafel. Rutte laat zich leiden, niet door het volk, maar door de multinationals van Shell en Unilever."

De aankomende provinciale verkiezingen zijn erg belangrijk benadrukt Lilian. "Hier kan de basis gelegd worden om te gaan zagen aan de stoelpoten van Mark Rutte. Een bevoegdheid van de provinciale staten is namelijk het kiezen van leden van de Eerste Kamer. Hier heeft Rutte nog veel macht waardoor hij zijn wetten gemakkelijk kan doordrukken doordat hij ook daar een meerderheid heeft. We moeten zorgen dat we met de beweging "Vrienden voor Rechtvaardigheid" mensen kunnen bewegen hun stem te laten horen, zodat we in de Eerste Kamer Rutte een halt toe kunnen roepen. Onze kans op rechtvaardigheid komt bij de verkiezingen in maart. Rutte kan dan zijn meerderheid verliezen in de Eerste Kamer. Nederland staat dus voor de keuze: Rutte of rechtvaardigheid! Samen met jou en duizenden anderen staan we op voor een rechtvaardige samenleving! We bevechten cynisme en kiezen voor hoop. Want een samenleving waarin miljarden weggegeven worden aan multinationals, terwijl onze zorgverleners, agenten, buschauffeurs en leraren moeten vechten voor een beetje waardering, is niet rechtvaardig. Als we samen opstaan voor een rechtvaardig land, dan is er meer mogelijk dan je denkt. Sluit je dus aan bij onze beweging en wordt Vriend voor Rechtvaardigheid!"

Voor mij was het weer een zeer inspirerende, energiegevend dag. Ron Meyer signeerde mijn exemplaar van zijn boek GRIP met de volgende woorden: "Het antwoord op woede is samen opstaan voor Rechtvaardigheid, groet, Ron Meyer."

Hier sluit ik me graag bij aan u toch ook?

Sluit aan bij onze beweging en wordt Vriend voor Rechtvaardigheid!

<https://doemee.sp.nl/>

Met vriendelijke groet,

Dirk van Dam  
Burgercommissielid SP Helmond

